

13-02-2021 - jongerendienst

## DE WARE LIEFDE

Spreuken 31, 10-31 en 1 Johannes 4, 7-11

### Gebruik je verstand

Het boek Spreuken – waarin allemaal raadgevingen, waarschuwingen en levenslessen staan beschreven – eindigt met een ode, een lofdicht op de vrouw. (Zo vrouwonvriendelijk is de Bijbel blijkbaar niet!) Misschien wel een beetje een vreemd Bijbelgedeelte... Ik denk niet dat jongens tegenwoordig dit Bijbelgedeelte als checklist zullen gaan gebruiken op zoek naar de ware liefde. Maar blijkbaar moest een Joodse jongen in die tijd tussen alle adviezen en raad en vermaningen die hij van zijn vader en moeder kreeg, ook leren wat een goede partner voor hem zou zijn. De jongeren moesten niet zomaar met vlinders in de buik als een baksteen voor iemand vallen. Nee, een goede partner vinden is zo belangrijk. Een goede partner is meer waard dan edelstenen, zo begint Spreuken 31. Let daarom goed op, op de zoektocht die je straks gaat beginnen, of al bent begonnen, of die je nog even liever uitstelt...

Nou, dat is het eerste wat ik wil meegeven: *goed opletten!* En ik zal je vertellen waarom ik dat zo belangrijk vind: wat jij op social media en op tv over liefde en relaties ziet, is vaak zo fake. Zo schadelijk, denk ik zelfs. Zo anders ook dan wat de Bijbel zegt. Het gaat er niet om dat je als christen heel veel dingen niet mag en dat het niet leuk mag zijn, nee... maar neem nu een gemiddelde film: daarin lijkt het altijd zo gemakkelijk te gaan. Het gaat natuurlijk in ieder geval altijd over een knappe man en een aantrekkelijke vrouw. Ze vinden elkaar in korte tijd heel leuk (want als het lang duurt, wordt de film saai) Men drinkt wat met elkaar, geniet van alle vrijheid en gezelligheid, men ziet het verlangen groeien... en de volgende scene is dat ze met elkaar in bed liggen. Als je vaak van die films gezien hebt hè, dan zou je er nog in gaan geloven dat het ook echt zo werkt! ... Maar zo werkt het helemaal *niet!*

Liefde is veel complexer. Vraagt ook veel meer zorgvuldigheid. Het is veel meer dan gevoelens. Het is veel meer dan vlinders in je buik. Wees verstandig, zo zegt Spreuken 31. In films en in alles wat je op internet tegenkomt gaat het altijd om 'een-goed-gevoel-hebben', 'spanning', 'genieten', het sensueel ook, heel veel is seksueel getint, je moet wat van het lichaam zien. Eigenlijk draait alles om gevoel, spanning en prikkels ervaren... en echt: je hebt niet half door hoeveel jij en ik daardoor zijn beïnvloed! Daarom is de Bijbel hier een heel sterk tegenover: gebruik bij al je gevoelens en genieten vooral *je verstand*. Wees wijs. Durf keuzen te maken. Laat je niet meenemen. Wees verstandig. Want dat is manier waarop je pas echt geluk kan vinden.

### De ware liefde: eerst geestelijke groei

En hoe moet je dan je verstand gebruiken? Nou, ik vertelde: in films lijkt het altijd zo gemakkelijk te gaan. Is het vaak zo sensueel. Eindigt het altijd in bed. Maar weet je – om maar even heel concreet te worden, nu ik het daar over heb – die geslachtsgemeenschap hoort volgens mij helemaal niet bij de verkeringstijd. Dat is iets wat wij in onze tijd hebben bedacht hebben. Iets wat wij misschien altijd op tv zien, iets dat heel goed past in onze gevoel-en-prikkeling-cultuur, maar in Spreuken 31 ging het er in ieder geval helemaal niet over. Een verkeringstijd is bedoeld om naar elkaar toe te groeien. Je groeit lichamelijk naar elkaar toe, dat klopt..., het contact wordt intiemer... je gaat meer naar elkaar en naar elkaars lichaam verlangen. Maar je

moet daarbij vooral ook *geestelijk* naar elkaar toegroeien in je verkeringstijd. Daar is die verkeringstijd voor bedoeld! Maar die geestelijke groei naar elkaar toe, die zo belangrijk is, daarover hoor je minder vaak, want ja: dat is minder spannend, zo lijkt het. En voor die geestelijke groei met je vriendje of vriendin moet je waarschijnlijk ook wel wat meer doen.

Wat bedoel ik met geestelijke groei? Nou, je moet met elkaar praten om te ontdekken of de ander de ware liefde voor jou zou kunnen zijn. Ja, je moet over van alles en nog wat kletsen, maar je moet ook andere dingen met elkaar delen. Dingen over jezelf. Over wat je hebt meegemaakt. Over hoe je dingen ziet. Is er vertrouwen om dat met elkaar te delen? Maar ook dingen delen van je geloof. Praten over hoe je het leven ziet. Wat het doel van je leven is. Die dingen zijn zo belangrijk! Al die onderwerpen hoef je niet gelijk tijdens je eerste date allemaal op tafel te leggen en te bespreken hoor: 'wat is je naam? En wat is het doel van je leven?' Maar wacht er niet te lang mee! Anders groeit je relatie scheef. Want je vergeet dan dat die andere dingen eerst moeten groeien: het vertrouwen in elkaar, die geestelijke groei met elkaar.

Ik denk hè dat je hiervan ook de gevolgen ziet in onze samenleving: overall romantische liefde en intimiteit, 'alles is liefde'..., maar een enorm groot gemis aan echte verbondenheid. Een dramatisch gebrek aan duurzame relaties, echte trouw, opoffering voor elkaar. Want: 'als het gevoel weg is..., als de relatie je toch niet geeft wat je had verlangt en het saai wordt', ja, dan zoek je een ander... Daarom: ga niet te snel intieme dingen doen. Bewaar – ik zeg het nu maar alvast – bewaar het mooiste en intiemste voor in je huwelijk. Geloof dus niet de social media en de tv. Zorg ervoor dat, als je aan een relatie toe bent, je vooral *geestelijk* naar elkaar toegroeit en daaraan met elkaar zult werken.

### Hoe weet je wat de ware liefde is?

Even terug...: de ware liefde...

Hoe weet je nu wie de ware liefde is? Ik las eens een aantal aanwijzingen van een christen die veel over liefde en relaties heeft geschreven. Ik geef drie van die aanwijzingen mee:

Ten eerste: wil je graag *die ander* gelukkig maken door alles met hem of haar te delen? Of is het vooral gezellig en heb je allebei je eigen leven? Dat kan als je net verkering hebt. Maar later komt het toch echt op die vraag aan: wil je ook graag die ander gelukkig maken door alles met hem of haar te delen?

Ten tweede: heb ik die ander lief, ook in zijn of haar ongemakken en al zijn of haar vreemde gewoonten? Denk namelijk niet dat die dingen later allemaal wel over gaan. Nee: houd ik van die ander, zoals hij of zij is? Bruto, met alles erop en eraan. Ik heb eens een vrouw gesproken die tegen mij zei: 'ik dacht dat ik hem wel zou kunnen veranderen, maar dat bleek niet zo te zijn...' Dat huwelijk is toen ook kapot gegaan.

Ten derde: heb je al genoeg met elkaar meegemaakt? In de tijd van de Bijbel werd je soms uitgehuwelijkt, je had dan geen keuze. Als je nu 13 of 14 bent, dan waren je vader en moeder waarschijnlijk nu al bezig om je huwelijk te regelen.... Jij hebt wel de keuze! Daarom is het ook goed om je tijd van het zoeken naar de ware liefde goed te gebruiken. Wees niet te gehaast. Een jaar elkaar kennen is een minimum, zo raadde de schrijver aan. Twee jaar is al beter, voordat je trouwt en huis en bed met elkaar deelt.

### WAT is de ware liefde?

Ik heb je verteld dat je verstandig moet zijn, niet te gehaast. Dat je je vooral niet moet laten leiden door social media. Ik vertelde je ook zojuist hoe je kunt bekijken of iemand de

ware partner zou kunnen zijn, maar... *wat* is nu precies een juiste partner? Wat is nu de ware liefde? In Spreuken 31 worden allemaal dingen opgesomd van de ware liefde. Het was voor die tijd een soort ideaalbeeld van een vrouw, iets waar wij nu iets anders in staan misschien..., maar een paar dingen worden in Spreuken 31 genoemd, die ik je ook voor nu anno de 21<sup>e</sup> eeuw zou willen meegeven:

Helemaal aan het einde van Spreuken 31 staat bijvoorbeeld: kijk naar de binnenkant. Vers 30: *charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat*. Ja, dat zou je vast wel eens gehoord hebben, maar dan hoor je het ook nog een keer vanuit de Bijbel. Het is mooi als je een knappe vriendin hebt, of een hunk aan de haak geslagen. Maar stel je voor dat jouw vriendje, die sterke spierbonk met sixpack, met het ouder worden een hangbuikje gaat krijgen? Of – wat serieuzer – stel je voor dat jouw knappe vriendin later door een ziekte helemaal een ander uiterlijk krijgt, een ander gezicht..., zou je dan nog van haar houden? Waar is je liefde op gebaseerd? Hoe diep gaat de liefde? Of blijft je liefde alleen aan de oppervlakte?

Wat is dan *wel* belangrijk voor de ware liefde? Nu, het eerste wat in Spreuken 31 wordt gezegd over de ideale vrouw: haar man vertrouwt op haar. Vertrouwen dus. Verliefdheidsgevoelens gaan een keer over. Geniet ervan hoor! Maar ze blijven niet. Ze gaan over in – als het goed is – liefde en vertrouwen. Onvoorwaardelijk vertrouwen in elkaar. Dat gaat dieper dan plezier maken met elkaar, waar het meestal mee begint. Jezelf kunnen zijn bij de ander. Je aanvaard weten. Op de ander aan kunnen. Dat is belangrijk.

Spreuken 31 heeft het ook over een wijze vrouw. Het gaat er niet om dat je op een datingsite terecht komt 'alleen voor hoger opgeleiden', in de Bijbel wordt met wijsheid iets anders bedoeld dan slim zijn: verstandig leven. Niet te snel met de mond zijn. Niet teveel aan materiële dingen vastzitten. Zulke dingen.

En nog iets wat Spreuken 31 zegt: deze ideale vrouw denkt ook aan anderen. Ze denkt niet alleen aan zichzelf, of aan jou, maar ook aan arme mensen, aan mensen die hulp nodig hebben. Zij leeft niet voor zichzelf. Nee, er is een hoger doel in haar leven dan geluk voor zichzelf.

En het laatste, waar Spreuken 31 mee eindigt, is: de ideale vrouw heeft ontzag voor de HEER. De ideale partner leeft met God. Zo begon trouwens ook het boek Spreuken. Al je heel het boek Spreuken zou hebben gelezen, zou dit dus geen verrassing zijn geweest. Spreuken 1: het begin van alle wijsheid is God dienen. Nou het belangrijkste van je partner is: *kan je samen met hem of haar God dienen?*

Gaat het anders fout? Niet altijd. Gelukkig niet. Echt, ik kan prachtige voorbeelden van partners die later ook christen zijn geworden, of die in ieder geval samen een goede weg hebben gevonden in het omgaan met als-de-een-geloof-en-de-ander-niet. Het gaat niet altijd verkeerd. Maar ik moet eerlijk zijn: vaak ook wel. Want er zitten echt ingewikkelde kanten aan. Geloof heeft namelijk met alles van je leven te maken, vergeet dat niet! Ik ben soms bang dat mensen dat wel eens vergeten en er pas later achter komen. 'Maar ik word vrijgelaten door mijn vriend in wat ik geloof.' Ja, dat is mooi! Maar: hoe bepaal je samen waar je voor gaat in het leven? Waar ga je voor? Als je voor Jezus kiest, dan gaat je leven er echt anders uitzien. Maar ook vragen als: waar haal je je hoop vandaan? Wat is je vertrouwen, als het even allemaal niet lukt? Wat is je houvast? Ik heb in mijn eerste gemeente een heel oud echtpaar begeleid, waarvan de man ging sterven. Het was een waardeloos huwelijk, dat zei de vrouw eerlijk tegen mij. Maar samen geloofden zij. En toen haar man ging sterven, zat deze vrouw aan zijn bed en bad zij voor hem. Zo heeft zij hem bij het sterven losgelaten, door hem bidden aan

God over te geven. Dat is mooi hè, als je zo dat met elkaar kunt delen? Ook al klopt er dan nog zoveel niet in je huwelijk. Samen troost kunnen zoeken. Samen naar de toekomst kijken. Samen vertrouwen op God.

Hoe geweldig is het, en hoe geweldig belangrijk is het, als je *dat* kunt delen. Als je daar samen in kunt groeien, want je start mogelijk heel verschillend: de een is daarin al verder dan de ander. ... Jaren geleden vertelde mij een paar stelletje hoe zij samen bidden met en voor elkaar. Is dat niet prachtig, als je vriendje of je vriendinnetje voor je zou bidden? Of dat je misschien samen bidt? Als je blijft, bevrage diegene op wie je verliefd bent of gaat worden, naar het geloof. Je vraagt toch ook welke hobby's een ander heeft en wat hij of zij verder belangrijk vindt? Als je hier te laat mee komt in het contact met de ander, dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker.

En voor de ouders: zult u – indien mogelijk – ook iets laten zien van het geloof dat je als man en vrouw met elkaar deelt? Als je kinderen daar niets van merken... als zij bijvoorbeeld alleen weten wat er van jullie wel en niet mag op zondag ... dan zien je kinderen natuurlijk nooit het belang van het geloof in hun relatie. Als je kinderen zien dat je als ouders samen dingen in het geloof deelt - dat je misschien 's avonds samen voor het bed geknield zit - of dat je elkaar troost in het geloof of voor elkaar bidt, dan zien ze misschien: hè, dat wil ik ook in mijn relatie.

## De ware LIEFDE

Ik sluit af met de ware Liefde.

Misschien hè, ben je nog helemaal niet bezig met de ware liefde. Misschien zit je wel zwaar gefrustreerd dit te lezen: 'ik vind toch geen partner'. Of: 'ik voel mij zo anders, niemand weet van mij dat...' Ik wil je daarom vertellen dat er nog één Liefde belangrijker is dan een partner. God is liefde. De ware liefde.

Een relatie... geweldig mooi hoor! Leuk! Spannend! Maar even down-to-earth: die ander kan je nooit alles geven wat je nodig hebt. Echt niet. Alleen God kan je diepste verlangens vervullen. God is liefde. Een en al liefde. Een bron van liefde. Een bron van liefde, waaruit je elkaar liefde mag geven. Als vriend en vriendin. Maar ook als vrienden onder elkaar. Als gezinsleden. Als mensen in de gemeente. En ook daarbuiten. God is zo'n overvloedige bron van liefde, liefde die maar blijft stromen! Zo'n overvloedige bron van liefde, kijk eens wat God voor je over hebt gehad: Jezus stierf aan het kruis, Hij legde al Zijn majesteit en Goddelijkheid af en stierf de marteldood voor jou aan het kruis! Nu, de bron van liefde is alles wat je nodig hebt. En als je met je vriend of vriendin daaruit kan putten..., of als vriendengroep van de kerk..., of met je klasgenoten misschien..., dan heb je de ware liefde gevonden. Liefde die letterlijk tot in eeuwigheid blijft.

Je bent geliefd!, zo klinkt het daarom in 1 Johannes 4. Je bent geliefd! Houd je in alle teleurstellingen in de liefde aan *die* liefde vast. Dat is lastig, als je afgewezen bent, of als je gepest wordt, of als je teleurgesteld bent in anderen, als je bijna niet hebt geleerd wat liefde is, als je misschien wel een hekel hebt aan jezelf... maar je bent geliefd door God. (En als dat nodig is, wil ik daar graag een keer met je over doorpraten.) Je bent geliefd. En daarom sluit ik dit thema 'de ware liefde' af met de laatste zin die wij uit de Bijbel zojuist hebben gelezen: **geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten wij ook elkaar liefhebben.**